

Lage Merde 20 Sept. 1963

Geachte Heer Pseurmer,

Op de eerste plaats hartelijk dank voor de door u geronden partitur van het Ave Maria de Bourdes van Resbordes. Ik hoop dat ik met succes en gemoeie met de transgressen en zangen zal kunnen instuderen.

Verder zou ik reer graag een partitur hebben van de psalm die in de Internationale Hoogmis in de Pius X door om Nederlanders gezongen is tijdens de bedevaart. Ik heb het voorrecht gehad reeds enkele keren in Bourdes te zijn geweest, en telkens kom ik onder de indrukken van deze machtige muziek. U moet de ontzetting in rekening brengen, ik heb het er graag voor over.

Hopende dat u aan mijn verzoek kunt kunnen voldoen en u en uw zangkorps het beste succes voor de toekomst toegewenst.

Hoogachtend,

Quintus

de Frk zangkorps

Lage Merde N° 2



n° 162

Nationale M



Nederlandse Bedevaart Lourdes 22-29 Juli 1969





Hervormde dominee over R.K. Lourdes:

„Het is een hele blijje toestand”

PURMER — „Op 11 februari 1858 verscheen de Heilige Maagd Maria aan een eenvoudig meisje uit een molenaarsgezin te Lourdes, Bernadette Soubirous”. Een en ander had 18 keer plaats in de grot van Massabielle.

Dat blijkt uit een folder over Lourdes, een Maria-bedevoortplaats in de Franse Pyreneeën. Sinds „Maria er de mensen op bedevaart nodigde” zijn er blijkens de folder al meer dan 3 miljoen mensen per jaar naar Lourdes getrokken. Onder die 3 miljoen bedevaartgangers naar het rooms-katholieke Lourdes bevond zich dit jaar ook het gezin Huijsman uit de Purmer.

Op zich geen wereldnieuws, maar wel opmerkelijk, wanneer men bedenkt, dat de heer Huijsman de letters „ds.” voor zijn naam heeft staan. Dominee Huijsman is predikant van de Ned. Hervormde kerk in de Purmer en hij vertelt graag in zijn grote werkkamer in de Purmer over zijn ervaringen in Lourdes. „Ik wilde er 20 jaar geleden al heen en toen heb ik het geprobeerd vanuit Madrid en Barcelona, maar dat is niet gelukt. Dit jaar waren we in Zuid-Frankrijk en hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt Lourdes eens te gaan zien.

„Geheimnis niet als ballon door te prikken”

We zijn ook al eens in Voor-Indië, Azië, Afrika en Mexico naar bedevaartplaatsen geweest en die plaatsen hebben allemaal iets, dat hetzelfde is. Men zoekt, wat men graag wil vinden; genezing, uitkomst uit moeilijkheden, opbouw van het geloof, het besef een Heilige plaats te hebben bezocht of in Lourdes te hebben deelgenomen aan de sacramenten, zoals de lichtprocessie. Overal ben ik getroffen door een ongevoelige devotie. In Lourdes komen vooral veel mensen uit Spanje, Italië en Afrika. Die uiten hun devotie anders dan de verstilde Oosterse mensen, maar het geloof blijft hetzelfde: een groot stuk ge-

loof in een Heilige plaats van gebed.”

Niettemin zijn er hele volksstammen (ook onder de Rooms Katholieken) die Lourdes afdoen met „kitsch”, maar volgens ds. Huijsman heeft dat betrekking op de plaats buiten kerk: „Ja het plaatsje buiten de kerk heeft een commercie, waar Volendam nog wat van kan leren, maar Lourdes is ook een ontmoetingscentrum, ’t is een feest.”

Lourdes is inderdaad een plaats, waar zeer velen heentrekken en voor wie ook werkelijk plaats is. Zo laat de folder weten, dat er gelegenheid is „voor sportieve ontspanning in alle vormen, bergbeklimmen, schuilhutten in het hooggebergte, skilopen, jacht, visvangst, tennis, waterskiën, kaatsbal enz.” Het hotelbedrijf neemt een vooraanstaande plaats in bij het voldoen aan de eisen van het moderne toerisme: 15.000 kamers zijn doorlopend beschikbaar in meer dan 400 hotels van diverse klassen. Verder liggen er in een straal van 4 kilometer rond de stad 35 kampeerterrinen.

Kortom: het 19.000 tellende stadje

weet wel raad met haar grote aantal bezoekers per jaar.

Geweldige opkikker

Waarom komen die mensen allemaal naar Lourdes? Ds. Huijsman vertelt in dit licht van een plaatsgenoot, die een aantal jaren geleden naar Lourdes ging onder leiding van priester Simonis, than bisschop. Deze plaatsgenoot liet weten dat het bezoek hem een „geweldige opkikker” had gegeven. Niet dat de man lichamelijk genezen terugkeerde, maar zijn reis had hem wel geestelijk vee gedaan.

Ds. Huijsman: „Lourdes speelt een geweldige rol in de psychische wereld. Mijn schoonvader is huisarts en hij schat het percentage organisch ziekten door een psychische achtergrond op 60.”

In een plaats als Lourdes betekent het zien van mensen, die er even erg of nog erger aan toe zijn en het gevoel van solidariteit in veel gevallen een steun. J ziet er ook veel jonge mensen met he helpen van invaliden.

Er is daar een groot gevoel van saamhorigheid.”

Genuanceerder

Lourdes is een Rooms Katholieke bedevaartplaats, het protestantisme heeft van oudsher afkeurend geroepen als he een Mariaverering of überhaupt een heiligenverering betref. Dominee Huijsman heeft hierover een wat genuanceerder standpunt:

„Door de protestanten is de Maria figuur steeds weggedrukt, maar ik denk dat de Oud-katholieken het goed zien wat dat betreft. Maria is Gods- en geloofsgetuige. Ze hoort in de rij van apostelen. Paus Johannes de drieëntwintigste heeft Maria gesteld als voorbeeld van geloof en liefde. En iets dat al middel functioneert is geen bijgeloof.

Maria een via, een weg naar God. Simonis schrijft dan ook in een boekje over de Lourdes-reizen: „De Lourdesbedevaart is een ontmoeting met God” en even verder „De Lourdesbedevaart is een feest”. Dus niet: de Lourdesbedevaart is een ontmoeting met Maria, maar met God”.

Zaak van het hart

Lourdes is in de ogen van ds. Huijsman een geweldige ervaring, die hij eenvoudig kan rijmen met zijn eigen overtuiging. Voor hem komt Lourdes „tegenwoordig aan het geloofsleven en daarbij hoort natuurlijk ook de hele reis erheen.

Het is een hele blijje toestand, maar je moet er voor open staan. Als je als nuchtere kerel er heen gaat, word je inderdaad getroffen door de commercie. Het is geen zaak van het verstand, maar een metafysische zaak van het hart.”

Om te illustreren hoe belangrijk het is bij dergelijke zaken het gevoel boven het verstand te laten prevaleren, vertelt dominee Huijsman: „Paulus kon in de



teente van Corinthe veel wonderen
n, omdat de mensen daar eenvoudig
en, maar je kunt eveneens in de
el lezen, dat Jezus in het Heilig
d geen wonderen kon verrichten,
dat de mensen daar te ongelovig
en. Want je kunt alles kapotredene-
met je verstand."

een verlakkerij

urdes zien is niet alleen het bezich-
n van de grot en de ondergrondse
-Piusbasiliek (waarvoor in 1959 de
ste prijs der Architectuur" werd uit-

gereikt); het is ook het ontmoeten van
gehandicapten. Als gezond mens temid-
den van zieken heeft dominee Huijsman
de eerste nacht niet geslapen. „En dan
zegt mijn verstand wel, dat het een
verzamelplaats van zieken is en dat er
een grote solidariteit is, maar mijn emo-
ties hebben het er moeilijker mee," al-
dus ds. Huijsman, die vervolgens vertelt
hoe 2 predikanten naar Lourdes zijn
geweest, van wie de eerste het „verlak-
kerij" vond en de tweede het als erg
positief had ervaren.

„Maar het gaat mij te ver om een
plaats waar 100 jaar lang integere men-
sen bidden, gewoon „verlakkerij" te no-
men. Dat duidt op een gebrek aan ken-
nis en inzicht.

Wijsheid is méér dan enkel verstand.
Albert Schweitzer bijvoorbeeld was een
van de intelligentste mensen van de
twintigste eeuw, maar toch wordt hij
getypeerd als „ganz einfach", zonder op-
geblazen toestanden.

Bernadette zag Maria en dat is een
subjectieve waarheid, maar heiligen zien
nu eenmaal andere dingen dan anderen.
Iemand, die bezig is met gevoelens botst
met de realiteit. Er is meer tussen hemel
en aarde, dan de mens kan bevroeden,
maar het proberen dat te verklaren is
fout. Het geheimnis laat zich niet in
woorden vatten, maar ook niet door