



## Gavarnie

N<sup>o</sup> 00861

Lourdes 400 m hoogte. -2-

B. RICHTING GAVARNIE (vanaf Pierrefitte, zie30 km Luz:

Links: bergpas van Tourmalet en het kasteel Sainte Marie. Versterkte kerk uit de 12e eeuw.

33 km Pont Napoléon (761 m.)

gebouwd in 1859 (hier wordt even gestopt). Vervolgens: Gorge des Hollandais (de Gave stroomt hier 80 m. lager), Centrale van Pragnères, welke wordt gevoed door de stuwdam van Cap de Long. Van hieruit gezicht op de twee toppen van het Cirque en de gletschers. Zig zag omhoog, daarna Passage de chaos de Coumély met gedeeltelijk uitzicht op het Cirque. Rechts: beeld van de Notre Dame des Neiges (H.Vrouw van de sneeuw) en berggroep Vignemale (3298 m.).

51 km Gavarnie (1360 m.)

Laatste dorp in Frankrijk op 7 km van de Spaanse grens.

Hier strekt zich het Massif du Marboré uit, welke door zijn halve cirkelvorm het Cirque wordt genoemd. De voornaamste toppen van links naar rechts zijn: Petit Astazou (3024 m.), Grand Astazou (3083 m.), Marboré (3253 m.), les trois Soeurs (3157 m, 3093 m. en 3085 m.), Epaule du Marboré (3118 m.), la Tour (3018 m.), le Casque (3006 m.), la Brèche de Roland (2804 m.), la Fausse Brèche (2948 m.) en le Taillon (3146 m.).

Afmetingen van het Cirque: hoogte 1900 m boven het dorp; lengte: een bergkam van 14 km, die de grens tussen Frankrijk en Spanje vormt. In het midden van het Cirque de grote waterval, bron van de Gave. Van Gavarnie uit kan een prachtige wandeling worden gemaakt, hetzij naar de waterval in volle sneeuw (ook mogelijk te paard of met een ezel), hetzij via de weg naar Spanje naar een uitzichttoren, die uitziet op de achterzijde van het Cirque. De eerste wandeling is ongeveer 5 km, de tweede 2 km.

-.-.-.-





*[Faint, illegible handwriting on lined paper]*

Lage Mierde 8 Sept. 1969

Geachte Heer Beumer.

U kunt u misschien nog wel herinneren  
het gesprek dat ik met U had op het perron  
te Maastricht bij de thuisreis van de  
Soudes bedevaart op 29 Juli. hl. Ik heb  
uven geraagd om toezending van een partituur  
van de Ave Maria van Soudes en een lse.  
van de psalm die de Nederlanders gezongen  
hebben voor de Hongarij in de Sint x kerk.  
Brukke werkzaamheden zullen wel de oorzaak  
zijn dat ik nog niets heb ontvangen. Hoe  
het niet mogelijk zijn dat ik nu op het  
dermijn kon kunnen versenden? Bij voortaan  
hartelijk dank, en u veel succes toegewent  
met uw moedijk maar mooi en dankbaar  
werk.

met vr. gr.  
E. van Dooren  
ten Fyke Langhove  
Lage Mierde N.B.N.

toegezonden



Alkmaar 8 Aug. 1962

sterkte voor de rivier. In beide nog even  
 dat hier een vrije dag heb, morgen ben ik  
 en ga vandaag tot en met zaterdag naar  
 hier kan komen spelen, maar één van de  
 heb wel geen (23 of 30 aug.)  
 heb aan mijn kant, want de aanwezigheid  
 lokale verzoeking dit jaar op een merkwaardig

Beste Evert,

Hierbij een klein stukje voor de Nivo. Ik belde nog even omdat ik vandaag voor het laatst hier een vrije dag heb, morgen ben ik voor een weekend bij familie en ga vandaar tot en met Zaterdag naar Parijs. Jammer dat ik daarom niet kan komen spelen, maar één van de twee volgende Zaterdagen zal het wel gaan (23 of 30 Aug.)

De dank ligt evengoed aan mijn kant, want de aanwezigheid van je koor heeft de kerkmuzikale verzorging dit jaar op aanmerkelijk hoger plan gebracht.

Jammer dat we elkaar niet troffen maar zo'n bromfietstrip door Noordholland is met dit weer de moeite waard!

Beste groet en laat nog even horen wanneer we nog een keer samenwerken!



TERUGREIS 28 en 29 JULI 1969

s t a t i o n s	PELGRIMSTREIN ROOD		PELGRIMSTREIN BLAUW		ZIEKENTREIN WIT	
	aank.	vertr.	aank.	vertr.	aank.	vertr.
L O U R D E S		17.26		17.08		16.48
Bordeaux	20.54	20.57	20.00	20.03	19.50	19.52
St Pierre des Corps	0.02	0.05	23.36	23.39	23.07	23.10
Valenton	2.44	2.57	2.10	2.24	1.30	1.45
Jeumont	6.08	6.29				
Erquelines	6.35	6.36				
Feignies			5.35	5.37	4.47	4.49
Quévy			5.43	6.22	4.55	5.15
ANTWERPEN OOST			stopt niet		7.29	7.32
ROSENDAAAL			9.23		9.00	
Visé	9.32	9.47				
MAASTRICHT	10.00	10.36				
SITTARD	10.51	10.57				

FOYER des INSTITUTRICES  
51, rue de Bagnères  
65 - LOURDES

LOURDES le 19 Août 1969

Tél: Lourdes (62) N° 94.05.66

Mademoiselle Ina JONK  
Haven 40

(Hollande)

VOLENDAM

Mademoiselle,

J'espère que vous êtes en possession des Journaux de la Grotte, expédiés dès leur sortie de l'imprimerie. Nous y avons retrouvé avec plaisir le groupe de ces petits chanteurs, dont nous gardons un très bon souvenir.

Par contre je n'arrive pas à trouver de disque les concernant. Je me suis renseignée à divers endroits mais, n'ai pu obtenir aucune précision à ce sujet. Donc pour l'instant n'attendez pas de disque. Si de votre côté vous avez quelques détails de plus sur ces disques, faites-les moi connaître.

A tout le groupe et à vous particulièrement, nous adressons notre amical souvenir

la Directrice

G. BAUDUIN

*G. Bauduin*

LOURDES

Mademoiselle Ina JONK

Haven 40

(Hollande)

VOLENDAM

Nick

and

of the

of the

of the





Valkenburg

10 Aug  
1969

Beste Meneer Beumer.

Thuis is Valkenburg even aan de lijn.  
Heel veel dank voor de brief die ik van u  
ontvangen heb.

Ik bin blij dat u mij aanwezig heb om als  
leider mee te nemen naar Lourdes daar bin ik  
u heel dankbaar voor, vooral omdat ik Anthon  
en voor de jongens heb mogen werken, was ik  
altijd graag doe.

Ik heb Olym is me erg tegen gevallen ik heb me  
dat hij er gewoon bij liep zonder zich om de  
jongens te bekommeren en volgens mij deed aan  
recht zelf dacht en juist niet zo iets moet je je  
100% kunnen geven aan de jongens, maar dat was  
er niet bij. Erg jammer.

Ik heb op die rolletjes terug te zijn juistig  
geworden ik hoop dat de rest die nog moet  
komen ook zo zijn. de film heb ik nog niet  
terug die verwacht ik deze dagen wel.

Ik hoop dat ik tijd zal vinden om de onder-  
word bij te worden maar dan moet u tegen die  
tijd man eens contact opnemen met P. Steenburg  
en dan hoor ik het wel.

U schreef me of ik ook iets in het kranzi  
wilde zetten voor eerlijk gezegd ik bin er geen  
held in om iets te schrijven ik heb wel veel in  
mijn

gedachten, maar om het goed mee te zetten op  
papier. valst mee mee

Ik stuis hierbij i leeg filmrolletje en een leeg  
doosje.

De rode sluiting is van 't plaatje buchsteb van 'n  
jongen

Wanneer Bermer ik hoop u nog terug te zien op  
onder avond of nog iets eerder.

~~Als~~ u voor in volgende reis of vakantie iemand  
rook kunt u altijd een beroep op me doen ik zal 't  
dan graag aanvaarden.

Met heel veel groeten van de jongens en de  
rest.

P.s. Ook van de Heer Kloek

André

Oosterhout, 16 augustus 1969

De Weledele Heer Beumer  
Leider van het  
Volendammerjongenskoor  
te  
Volendam.  
-----

Zeer geachte Heer Beumer.

Hartstikke leuk vonden wij het U met Uw jongens dit jaar wederom in Lourdes te hebben mogen ontmoeten. Hieraan, en aan onze zoveelste Lourdesbedevaart, bewaren wij de mooiste en dankbaarste herinneringen. Wij knipten te L. bijgesloten plaatje, waar van wij natuurlijk een exemplaar in onze album hebben staan, een afdruk aan pastoor Bak stuurden en U nu de afdruk plus het negatief overhandigen. Het is maar amateurswerk en dus is het resultaat er ook na.

Wij vonden het leuk onze kennismaking te hebben mogen hernieuwen en hopen U, met Uw jongens nog meerdere malen te Lourdes te mogen begroeten.

Wij wensen U alle succes en tekenen met vriendelijke groeten, mede namens mijn vrouw,

hoogachtend,

J. Oomens-Bekker  
Molenstraat 44A  
Oosterhout, N. Br.  
tel. 01620/3696.



17.

Beste Mr. Benner.

25 Aug 1969

Hier is valkenburg even aan de lijn.  
alles oki dan nog. nou hier in valkenburg  
ok alleen zaterdag avond werden we gerohet  
door dat pater jacobus is overleden leeftijd 77.  
en dus is de 2<sup>e</sup> pater binnen een half jaar  
efm dan komen we ok wel weer overken.  
de dra's zijn op  $\pm 40$  na ingeraamd het  
waren er een flinke vracht. maar de zijn prachtig  
ok de ~~vracht~~<sup>vracht</sup> de rijdende antoon de zijn haan  
scherp.

de dra's die ik gemaakt heb op de slaafzaal  
zijn ok prachtig en is 1 van mislukte

De 4 films heb ik ok in m'n beris. op 1  
film staat totaal niets op alleen maar  
groen ik ~~stap~~ snap er niets van. de andere

3 zijn prachtig

Je moet maar even een stap geven als u ze  
nodig heeft. maar dan hoop ik de rest even te  
brengen.

Mus heeft veel groeten van

Andri Koumans

Oosterhout, 24 augustus 1969

Aan de Weled. Heer E. Beumer  
leider van het Volendammerjongenskoor,

Aan de ouders van de leden,

Aan de leden zelf.

---

Beste ALLEMAAL !!!!!

Waar haal ik feitelijk het lef vandaan om U allen deze brief te gaan schrijven. De Lourdesbedevaart van 22 t/m 29 juli j.l. ligt nog vers in ons geheugen. Op zo'n regenachtige zondag als vandaag denk je onwillekeurig terug aan die schone dagen, temeer nog als je bezig bent om je Lourdesalbum bij te werken en daarin die foto plaatst van dat mooie Volendammerjongenskoor.

Het is nu de tweede keer dat wij dat jongenskoor uit Volendam in Lourdes mochten meemaken. Ook de tweede keer dat wij mochten genieten van die mooie zuivere jongensstemmen maar ook de tweede keer dat wij die blijde speelsheid van de Volendammerjeugd mochten gadeslaan. Maar tevens was het de tweede keer dat wij dat voortreffelijke opofferende werk van de heer Beumer mochten zien en horen. Als men dat alles hoort en ziet denk je onwillekeurig aan die ouders van deze jongens die zich zeer zeker ook een boel opofferingen moeten getroosten om hun spruiten de kans te geven zich onder de hoede en leiding van de heer Beumer in die mooie zang te bekwamen.

Als ik me nu de vrijheid aanmeet het bovenstaande eens punt voor punt te gaan bekijken dan geloof ik tot het volgende te kunnen komen.

De Leider. Moet ongetwijfeld iemand zijn met een grote opofferingsgezindheid, moed, geduld, idealisme en kennis van zaken.

Ik mocht gedurende ons laatste verblijf in Lourdes enkele gesprekken met hem hebben waarvan ik veel geleerd heb (al ben ik dan een tikkeltje ouder dan de heer Beumer) maar waaraan ik ook mooie herinneringen bewaar.

De Ouders. Jullie zijn gelukkige mensen dat U zulke "brave" !!! jongens hebt maar dan ook jongens, beziel met een echte roomse blijdschap in hun hart. Wij (alle pelgrims) mochten met volle teugen genieten van hun mooie zang, hun eerbied en hun orde en netheid. Het is niet alleen de "gerookte paling" welke goed is die uit Volendam komt, maar bovenal de mensen die daar vandaan komen. Dat U Uw jongens in de gelegenheid stelt lid te zijn van dat koor, daardoor alleen al hebt U een waarlijk APOSTELAAT verricht. ! Waarom vraagt U? Wel, omdat UW jongens zieken en gezonden, nederlandsen en vreemden in de gelegenheid gesteld hebt hun te laten genieten van die mooie jongenstalenten. Vooral echter de luister welke "UW KOOR" aan de laatste bedevaart heeft bijgezet. Daarvoor de dank van velen, mogelijk allemaal onbekenden voor U.

Dan de jongens. Jullie zijn leuke "ROBBEDOESEN", echt jongens van Jan de Wit, jongens met pit. Ondeugend zijn jullie toch nooit hé? Of wel eens een keertje? Als je het dan meteen ook maar weer goed maakt, is dat dik in orde hoor ! Zeg, mag ik jullie eens wat vertellen? Er zijn hier in Oosterhout (dat ligt in noord brabant) mensen die zich verheugden toen zij in de Lourdesprospect<sup>u</sup> zagen dat jullie weer naar Lourdes zouden komen. Zij hadden jullie (misschien waren

er toen wel andere jeugdige Volendammers bij dan jullie) al meer in Lourdes meegemaakt. Ik ben misschien wel een beetje brutaal geweest, vorige keer zowel als dit jaar. Weet je waarom? Vorige keer maakte ik enkele kleuren dia's van jullie toen jullie dat concert gaven in de Bernadette-kerk, je weet wel daar buiten onder die bogen. Ja, en nou dit jaar heb ik jullie stemmen vastgelegd op een geluidsband, Vinden jullie dat niet erg brutaal van me, Ik kan er echt niks aan doen hoor maar ik kon het niet laten en het zal heus wel eens gaan gebeuren dat jullie stemmen hier in Oosterhout wel eens ergens in een huiskamer gaan klinken maar óók in een of andere zaal. Ik hoop dat jullie mijnheer Beumer me dat niet kwalijk neemt. Zeg jongens en mag ik jullie nu nog eens wat zeggen? Ja? Luister dan eens.

OUDE KRANTEN en OUDE TIJDSCHRIFTEN hebben waarde!!!! Als jullie die nu eens zouden verzamelen en verkopen. Iemand van jullie ouders wil ~~xxxx~~ daar beslist wel bij helpen. En als je dan van die opbrengst een zieke uit Volendam mee naar Lourdes liet gaan. Denk er eens over na, praat er eens over en kom dan eens tot daden. Je zult zien hoe fijn of dat gaat.

Beste allemaal, ik hoop dat U het niet erg vindt dat ik U bovenstaande heb geschreven. Ik ben daar niet alleen de schuld van hoor. Mijn vrouw heeft me daar toe aangespoord, dus in dit geval treft ook zij een beetje schuld. Toch doe ik U hierbij de groeten van mijn vrouw en sluit hierbij óók de groeten van mezelf.

Dekenaar hoofdpropagandist V.N.B.  
Dekenaar Oosterhout N.Br.

J. Oomens-Bekker  
Molenstraat 44A  
Oosterhout, N.Br.  
tel. 01620/3696.

J. Oomens.



Utrecht, 20 september 1969.

Geachte Heer Beumer,

Ik mocht vandaag uw zeer gewaardeerd schrijven ontvangen en ik haast mij u een wederwoord te doen toekomen. Ik wilde al langer schrijven, maar vanwege het verhuizen naar een kamer in de stad, het begin van het nieuwe studiejaar etc. ben ik daar niet toe gekomen. Nu echter is alles weer een beetje in de oude banen terecht gekomen en kan ik mij even bezinnen op die tijd die we tijdens de vakantie samen mochten doorbrengen.

Inderdaad is Lourdes mooi en dierbaar. Als dorp of stad valt het mee, maar twee momenten zullen steeds bij mij blijven als ik terug denk aan die stad: het indrukwekkende der misvieringen zowel in zang! als in woord en verder het feit dat er bij Maria voor de grot ook nog in deze tijd gewoon, heel gewoon en echt gemeend nog gebeden kan worden. Daar zie je mensen die naar Maria gaan. Deze om even gewoon te zitten en te luisteren naar het gemurmel van de Gave; die om Maria iets te vragen; deze weer om gewoon dankbaar te zijn en dan die weer die gewoon eens wil bidden. Mensen die nooit tot rust komen om zich even af te zonderen, die doen het daar. Ik schrijf dit omdat ik daar geweldig door getroffen ben. In onze tijd hoor en zie je nl. veel en veel te vaak het gegeven en de kreet dat we niet meer kunnen bidden. Zo'n reis doet je gewoon goed, omdat je zelf ook even tot die rust kunt komen die de biddende mens uitstraalt.

De reis zelf was mooi, ontzettend mooi. De jongens zijn vergeleken met jeugd hier uit Utrecht; waar ik iedere week een uurtje ervaring mee heb, gewoon gouden knapen. Het is een homogeen geheel van een karaats goud dat niet te beschrijven is. Gewoon zeldzaam. Dit is me het eerste jaar al opgevallen en nu ook weer. Het leiden van dit koor is moeilijk. en goddank. De jongens lenen er zich voor om geen groep van nummers te zijn, maar een groep van individuen, die ieder om hun zorg en aandacht vragen. En dat is mooi, moeilijk maar ook dankbaar werk. Over een speciale aanpak. Ik weet het niet. De manier van een koor leiden, daar heb ik geen verstand van. Uw bezigheden als dirigent zijn echter fantastisch. Ik heb het vergeleken met een soort tovenaars die de muziek uit die kelen trekt als het hard moet en haar tegen houdt bij een zacht ritme. Persoonlijkheid staat voor het koor en een persoonlijke band vormt het koor tot die groep die het nu is. Dat koortje leeft op de golven van muziek, vriendschap onder elkaar, humor en staalt de blijheid van de liefde uit. En de manier van aanpakken (het staat zo duur en bekijkend) is treffend. Om leider van een groep te zijn heb je maar twee dingen nodig: een gezag over het hele volkje (zodat je ook streng mag, kunt en moet zijn) en een liefde, vriendschap zorg voor iedere knaap. En juist dat was er en maakte het geheel tot wat ik nu tracht te beschrijven.

Ik geloof dat met een dergelijke inspiratie met succes verder gewerkt kan worden. En zoals u schrijft gebeurt dat ook. Ik ben echter nog steeds in afwachting van eens een plaat van de Volendammers, een L.P. of zoiets.

U ziet, ik zou uren verder kunnen schrijven over dit thema en iedere keer zou er weer iets nieuws gezegd moeten worden dat opduikt uit de veelheid van dankbare herinneringen. Ik stop er echter mee. Ik wens U veel succes en ik hoop dat U de jongens de groeten van me doet. Ik heb ontzettend veel plezier met hen gehad en daar ben ik ze dankbaar voor. Ik wens ze allemaal veel succes toe dit jaar in studies en in het lid zijn van het koor.

Vele groeten en tot schrijfs.

Hub

*Crijns*

Beste Evert,

Nog bedankt voor  
je kaart die je me gestuurd  
hebt. Dit contact vind ik  
bijzonder, vooral omdat wij  
elkaar in de heilige stad  
Lourdes ontmoet hebben.  
Over 4 oktober, ik weet nog  
niet of ik kan komen, daarom  
zal ik van deze week even belten  
Vele groeten aan de jongens  
en tot ziens.

Jheo Scholten. HEMA

adresseer



de Waldele Afaa

Zuidende 12

Volendam (N)