

XXXX 13-1-66
**Jongenskoor zondag naar
Amsterdam**

Aanstaande zondag zal het jongenskoor in Amsterdam de hoogmis zingen in de Anna-kerk op Kattenburg.

Tezamen met het mannenkoor van deze parochie en het kinderkoor zal het de vierstemmige mis uitvoeren ter ere van de H. Hugo, gecomponeerd door van der Peet.

Na de misviering zullen de koren de Kerst-cantate van Bach zingen.

Bruidspaar van de maand



MONNIKENDAM. De bruid van de maand was de kleuterleidster Tiny Huiberts. Juffrouw Tiny werd bij aankomst in Monnikendam opgewacht door de kleuters van de r.k. kleuterschool die stonden te wachten totdat zij en haar bruidegom in een pony-wagen stapten die hen naar de r.k. kerk bracht, waar het huwelijk werd ingezegend. Hierbij zong het Volendams jongenskoor. De kinderen van de St.-Nicolaas kleuterschool hadden zich verkleed voor het feest van juffrouw Tiny, die uit de kerk komende haar leven verder zal doorbrengen als mevrouw Bakker.

Lezers die schrijven

Vorige week had in Monnikendam een invasie, zij het zeer vredelievend plaats!

Plm. 60 jeugdige Volendammer Slinger knäben kwamen, in de R.K. kerk alhier een huwelijksplechtigheid, onder leiding van hun eminente meester Beumer met prachtige zang opluisterden. Nu ze zijn daarin volkomen geslaagd. Het was een genot om deze schone zang te mogen beluisteren. Na afloop van de indrukwekkende plechtigheid kwamen zij aan de uitgang, hun foto, waarop ze allen in vol formaat, tegen elk aannemelijk bod ten verkoop aanbieden. Daarna werd een groepsfoto, waartussen in, bruid en bruidegom van hun allen gemaakt. Weer een stuk folklore: Hierna stoven alle zestig lievertjes met 'n run de plaatselijke snackbar binnen om zich aan een zak patat, of 'n nassibal te goed te doen. En zo ging de spes patria weer naar het land des vaderen, Volendam terug. In Monnikendam een illusie achterlatend!

Tenslotte nog een woordje aan Mr. Beumer. Nu, meester! U kwam enige jaren terug beroepshalve naar Volendam.

Het zal U eerst vergaan zijn, als: En ik was een vreemdeling! U was nog niet een der onzen! U moest nog in de Clan worden opgenomen. Dank zij uw sympathiek optreden en uw eerste liefde voor de jeugd en na de het brengen van vele offers, hebt gij nu de harten gewonnen van de hele gemeenschap Volendam en wel in 't bijzonder van de jeugd: waarvoor hulde!

Ik dank de Redactie, voor de mij toegestane plaatsruimte. W. Mulder.



Kerstavond
in
Waarland.
21-12-'65.



PROGRAMMA
KERSTAVOND ----- WAARIAND.

Puer natus est..	gregoriaans.
X In 't stedetje van Nazareth..	Middeleeuws.
Herders Hij is geboren.. (Solo).	
X Kommet ihr Hirten	Boheems Kerstlied.
Ave Maria (Solo)	Bach-Gounod.
X Slaap Zacht..	Schubart.
((Alle Jahre wieder(Solo)	Fr. Silcher.
X Toen God in Bethlehem	J.Mul.
Toneel-----en ---- Pauze.	
((X Dormi non piangere...	Carlo.
Ons genaket die avontstar(Solo-Koor)	Hub. Cuypers.
X Sint Jozef ..	Preud Homme.
X O Tannebaum..	Volkslied.
Hoe leit dit Kindeken..(Solo).	
X Perche si povero..	J.Pleyel.
Laudate Dominum...(Solo)	Mozart.
X Jezuke klein..	Zr.M.van Tilburg.
X Les anges ..	Volkslied.
(mogelijk meerstemmig Stille Nacht).	

X



... in Waerland.





de Rijp
Zondag morgen
2 januari '66.
na
de



Hogemis
voor de
Emigrand.



de Pijp.

Valkenburg 20-3-66

Beste Meester Beumer.

Het is al lang geleden dat ik (je) een brief geschreven heb.
Nadat jullie op Zondag van Carnaval zijn vertrokken hebben wij hier nog mooie dagen gehad. We hebben met die Pakjes de eerste prijs behaald. Het is nu Zondag morgen 10.20 en het loopt nu tegen de vakantie die begint op 2 April. Wij hebben gisteren gevoetbald, de 1^e klas tegen de 2^e klas en hebben 4-4 gespeeld. Vandaag moeten we de laatste wedstrijd om de competitie spelen, waarin onze ploeg het eerste staat, want we hebben vorige week de ploeg van Jan de Boer en Bruin Bont met 2-1 verslagen.
Met Volendam gaat het de laatste wedstrijden wel goed. Ik heb gehoord dat ze met 1-0 van Cambuur en met 4-1 van Nac hebben gewonnen. Vandaag spelen ze tegen het laag geclasseerde MVV. Ik hoop dat ze die wedstrijd winnen, want

Beste meester en jongens.

Ik heb vandaag weer een brief gehad van de meester. Eerst een stukje van Jaap de Beer, van is Jos en van de meester zelf. Er stond van alles in maar vooral las ik dat jullie af en toe wel een eindje gaan harren met de meester en dat jullie dan op de wadden bij wieringen aan het hengelen zijn geweest. Er waren er een stel die een werphengel hadden gewonnen maar daarbij was er ook eentje die het alleen met een dobber moest doen en dat was onze Taiger (Johan) dus. Ik hoop dat hij nu aanwezig is op de repetitie en zeg maar dat broerlief dat verschrikkelijk erg vindt. Ik zelf heb vroeger ook wel repetities verzuimd maar derdelaatst was ik nooit. Ik weet nog zo goed dat de Requiem's zongen in het jongensgebouw en dan de volgende op het altaar in de ouwe kerk, maar dat is nu al, ik weet het niet precies, zo ongeveer 7 jaar geleden. Ik hoop dat jullie in Edam en de Rijk goed zingen. Verder gaat hier alles z'n gewone gang alles is bijna achter de rug maar eerst hebben we nog ware examens en ik zou willen vragen of jullie een weesgegroeitje voor jullie onse Jan willen bidden opdat hij zal slagen. Wie weet lukt het nog wel. Ik geloof dat ik nu zowat alles verteld heb en ik ga nu sluiten. De groeten aan alle



Jos de Boer
en
Evert Molenaar

Kerstvakantie 1965.

Evert Molenaar.



Kees Jonk (Heerkes)

Jaap van Goor en Veroni Dekker

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op maandag 18 april as. De huwelijksvoltrekking in het stadhuis te Enkhuizen zal plaats vinden om 11.30 uur.

De huwelijksinzegening tijdens de heilige mis om 12.00 uur in de parochiekerk van Sint Franciscus Xaverius. De bruidsmis zal worden gezongen door het Volendammer jongenskoor.

Enkhuizen, 28 maart 1966

Davidstraat 17 / Westeinde 190

Receptie van 17.30 tot 18.30 uur in 'het Wapen van Enkhuizen'. Breedstraat 59

Toekomstig adres: Burg. van Baarstraat 10 Volendam



De 18e april is voor ons, mede door Uw belangstelling in welke vorm dan ook, een onvergetelijke dag geworden.

Wij danken U hiervoor zeer hartelijk, ook namens wederzijdse ouders.

Enkhuizen

J. VAN GOOR
V. VAN GOOR-DEKKER

Volendam, juni 1966
Burg. van Baarstraat 10



Beloken-Pasem
1966

Neomistenfeest
Klaas Schilder

Pasem 1966.





Stomprijd
p. 8. v. 40 f. Pastor
Koning
8 mei '66



Volen dam 2 Dec 19 66

NOTA

voor *Mr. Beumer feestavond jongenskoor.*
van *Pius x gebouw.*

	<i>Ontkosten feest avond</i>		
	<i>Mr. Beumer.</i>	<i>ƒ</i>	<i>8, 50</i>
<i>72</i>	<i>flesdijis spacks in soet.</i>		<i>21, 60</i>
		<i>ƒ</i>	<i>30, 10</i>

*Volledig
Hoffman Pius x
concerge gebouw.*

Dick Bond
en

Sijmen Schilder
op het seminarie
in Boxtel.

Beste Meester.

Het gaat goed. Op het ogenblik is me heel niet zo erg goed in orde maar dat zal wel goed komen. Ik heb dat pakje ontvangen, en we hebben het dankbaar aangenomen. Als u weet dat als je op 't Seminarie zit nogal 'ns trek daarin hebt, en wat vitamine betreft ook wel nodig hebt, dan kan men het begrijpen. Maar dat haat ik tegen u eigenlijk niet te vertellen. Ik denk wel dat ik overga en ik kijk wel plezier enkele weekjes naar de thuiskomst uit.

De groeten van u en van het gezin
Pr. Hendrikstr. 49, Boxtel Dick Bond.

NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND 1964

Meester:

We hebben het fruit ontvangen. Wij hadden er eigenlijk niet op gerekend, maar Dik zei dat er een pakje voor ons was. We hebben het direct verdeelt ik eet er nou nog van. Nog hartelijk bedankt.

Ik wil erg graag met 't ~~uitje~~ reisje mee als ik op 11 juli thuiskom. Zal ik zo snel mogelijk pasfotootjes laten maken want die heb ik denk ik niet meer.

Ik blijf denk ik wel zitten (Dik niet) al gaat het de laatste tijd beter met studeren 2 x 6 1/2 voor latijns proefwerk en 1 x 7 voor Frans. Nou er kan niets meer op. Hartelijke groeten aan alle jongens (vooral bekende) en tot

Onbekend jongetje, ong. 100 na Chr.
Berlijn, Staatliche Museen (uit Rome)

Pr. Hendrikstr. 49
Boxtel

Sijmen.



Aan M. Beumer

St. Jozefschool Conijnstraat

Volendam N-H.