

mei 2016

De concertreis zit er op, van 4 tot en met 8 mei was Arcen in Limburg het centrum van ons jaarlijkse avontuur.

Woensdagmorgen 4 mei is iedereen er klaar voor. De weersvoorspelling maakte dat lange broeken voor korte zijn verruild, er zonnecrème meeding en de voorpret nog groter was. De reis gaat eerst naar Tilburg, waar een workshop op het programma staat bij de "hogeschool voor de kunsten". De groep gaat in tweeën, er wordt op een andere manier lesgegeven en dat is altijd leuk om te ervaren, zowel voor klein als groot. Na 1,5 uur is iedereen toe aan wat eten en drinken en na nog ruim een uur in de bus komen we aan in Arcen. Het busje van de zangertjes met de grote hoeveelheden proviand is al gearriveerd waaronder de appels en aardappels die zijn gesponsord door Rijkenberg, hiervoor hartelijk dank. Een groot huis met heel veel gangetjes en heel veel kamers die er allemaal anders uitzien, soms douche en toilet in de kamer, meestal op de gang. Met een volleybalveld, kampvuurhaard en een gigantisch grasveld en de zon krijgt iedereen meteen een vakantiegevoel.

Voordat de kamers worden verdeeld zijn er spellen op het grote veld, we spelen in 9 groepjes. Van het oplossen van de puzzel van de zangertjes tot mikado, van verkleed tot ballon stuk trappen. De keukenploeg is intussen druk bezig met grote pannen macaroni en aan tafel zit iedereen met zijn eigen groepje en leider(s).

Na het eten vertrekken we lopend door het bos naar het centrum van Arcen voor de 2 minuten stilte om 8 uur. We redden het niet helemaal op tijd, dan maar stilstaan in de straat, best wel indrukwekkend eigenlijk. Daarna wordt iedereen getrakteerd op een ijsje van één van de beste ijssalons in Nederland, en met uitzicht op de Maas en ondergaande zon smaakt dat nog beter.



Dag 2

Ontbijt om 8 uur, ook dat vraagt wat organisatie, maar de ervaring is duidelijk te zien. Het gaat gestroomlijnd per tafel, alsof we altijd met 70 mensen tegelijk eten. Er wordt nog even gerepeteerd en om 10.00 uur worden we verwacht in de kasteeltuinen van Arcen voor een optreden. Alle Volendammer pakken gaan in het busje en de groep gaat lopend. Het is warm en dat is duidelijk te merken met het optreden, we kunnen niet in de schaduw staan. Mensen die het park komen bezoeken op hun vrije Hemelvaartsdag én Bevrijdingsdag geloven niet dat er live wordt gezongen, het lijkt een plaat, wat mooi. Met de microfoons erbij is het heel goed te horen en iedereen blijft staan luisteren. Na 3 kwartier zit het erop en kan er omgekleed worden om zelf de tuinen in te gaan. We verzamelen in de grote glazen kas. Broeder De Wijs is vandaag speciaal gekomen en trakteert op worstenbroodjes. Maar er is nog een verrassing voor het publiek; Kyra zet de flashmob in door tussen de mensen "the lion sleeps tonight" in te zetten. Iedereen valt in en er volgen nog meer nummers, wat een leuk gezicht en wat reageert het publiek geweldig.

In de tuinen is ook een vogelshow, en daarna kunnen we even eten. Alles spullen zijn mee, de picknick loopt gesmeerd. Het tweede deel van de middag wordt gevuld met het bezoeken van de markt in Arcen, gezellig en heel druk. Ondertussen wordt "thuis" alles klaargezet voor de barbecue. In het zonnetje buiten eten en onbepaald vlees, groenten, aardappeltjes en salades. Na het eten volgt een quiz waarbij iedereen ervoor zorgt dat er niet kan worden afgekeken. De dag wordt afgesloten met een kampvuur en marshmallows.

Het is ook de dag dat Frank voor een optreden even teruggaat naar Volendam, en dat er nog een auto arriveert met degenen die woensdag niet meekonden. 's Avonds gaat er ook weer een auto terug en komen er nog een paar laat aan. Dat kan allemaal als de reis in Nederland is, dat heeft ook wel wat.



Dag 3

Eerst repeteren, daarna gaan we met een grote bus naar Toverland, een geweldig pretpark voor jong en oud. De begeleiders lopen met hun eigen groepje. Kees Boei en Albert Hoekstra settelen zich centraal op een bankje dichtbij het eten en drinken en passen op de meeste tassen. Dat het mooi weer is én vakantie is te merken; het is druk. Wachtlijnen lopen op, maar iedereen is gelukkig in meerdere attracties geweest. Al is de achtbaan voor de één een feest en voor de andere een eenmalige beproeving.

We zijn ruim op tijd terug voor soep en pannenkoeken. En voor de liefhebber shoarma, wat over was van de bbq. Helaas kan de reflectortocht niet doorgaan, dan zou het nog veel donkerder moeten zijn en zou het veel te laat worden. Maar nu is er wel tijd om extra te oefenen voor de bonte avond, ook fijn.



Dag 4

Op het programma staat een fietstocht naar de speeltuin. We schuiven het repeteren door, want hoe eerder we vertrekken met dit warme weer, hoe beter. De zonnecrème raakt snel op, we kijken niet meer bij welk groepje iemand hoort maar smeren gewoon door. Petjes op, zonnebrillen mee en lopend naar de fietsverhuur. Daar hebben binnen 10 minuten 70 mensen een fiets, het lijkt wel een lopende band. Op de fiets gaat het prima, iedereen naast elkaar, genietend van het weer, de omgeving en natuurlijk zingen. Met het pontje over de Maas is al zo leuk. Eenmaal bij de speeltuin blijkt het busje er ook weer te zijn met koffie en drinken. Deze speeltuin wordt gerund door vrijwilligers die zijn uitgewerkt, beetje vergelijkbaar met onze krantenophalers. De bezoekers lijken even te schrikken van zo'n grote groep die binnenrent, des te groter is de verrassing als ook hier weer de flashmob wordt ingezet en er nog meer liedjes worden gezongen zittend op een teletubbie heuveltje.

De reis gaat verder en met een kleine omweg: "Hé dit is toch de speeltuin waar we al zijn geweest?" stoppen we voor een picknick. Het busje is ons gevolgd en laadt alle spullen weer uit. Daarna fietsen we door naar de brouwerij van Hertog Jan in Arcen, er is een rondleiding voor klein (tot en met 13 jaar) en ouder. Hier worden alleen nog de speciaal-bieren gebrouwen, voor de grote hoeveelheden pils is allang uitgeweken naar grotere fabrieken. Het zachte water vormt het geheim van het bier. En ook geheime brouwsels kunnen worden geproefd; Onbekend 1,2 en 3, die niet in de gewone winkels worden verkocht.

En dan een volgend hoogtepunt. Om 8 uur zit iedereen klaar in de kelder, die omgetoverd is tot feestruimte, voor de bonte avond. Discolampen aan en microfoons klaar. Liedjes worden gezongen, acts worden opgevoerd, en natuurlijk gaan we in polonaise. Wat gezellig, iedereen doet mee en mag natuurlijk later opblijven.



Dag 5

Alles inpakken en opruimen, het zit erop. Maar nog niet helemaal, als afsluiting is er een speurtocht uitgezet in de buurt. Elke 5 minuten vertrekt een groepje. Paaltjes tellen en bordjes lezen blijkt nog niet zo makkelijk. De tijd telt ook mee en er moet gezongen worden, dus dat ging rennend. Dan worden de laatste shoarma en boterhammen gegeten en om 2 uur vertrekt de grote bus en het eigen busje. Toch ook fijn om weer thuis te zijn, allemaal met kleine oogjes en grote verhalen. Iedereen heel erg bedankt, het was geweldig, tot volgend jaar.



KOORREIS 2016

Een weekje weg met een heel groot koor,
 nou dat is best bedakken hoor!
 Passen die wel allemaal in één bus?
 Allenig in zo'n hoge dubbeldekker... dus!
 Met Joost en Jaap en Jack, Best,
 Thea, Lidia, Sandra, en de rest!

Ik kan al die namen niet onthouwen,
 maar het zijn allemaal luitjes waar je op kan bouwen!
 Alle dagen in de weer voor zoveel leuke mensen.

Wat konden wij ons nu nog beter wensen?

De ene avond lekker barbeknoeien,
 de andere keer uitbundig met wat water stoeien.

Of gezellig met zijn allen volleyballen,
 niemand kan het nog verknallen!

Alleen...alleen...dat enorme kabáál...dat gaat maar door en door!

Maar ja, dat heb je ook met zo'n enorm groot koor!
 En als je mij nou vraagt wat je het leukste vond,
 of je dit nou écht wel wilde,

krijg ik het nauwelijks uit mijn mond...
 maar dat waren dan toch die 2 minuten STILTE!!

Máár.. dit was maar een grapje hoor!

Jullie hebben mij tot tranen toe geroerd!!

Bij de flashmob in de tuinen

hadden jullie mij bijna daar gevloerd!

En ook al gaat er soms wel eens iets een beetje fout,
 Met 70 kinderen rondjes fietsen door het bos!

Juf Willemijn die trekt geen zout,
 op haar wang verschijnt geeneens een blos!

De vriendschap met elkaar,
 de klankkleur van de stemmen,
 het klinkt misschien wel raar

maar ik zal strakjes moeten wennen,
 als ik weer thuis ben...zonder mijn maatje Kesie Boei...
 en naast mijn eigen vrouw lig...dodelijk vermoei...
 omdat ik niet geslapen heb....door zijn oorverdovende
 gesnurk!

Ik ga je missen ...ouwe schurk!

En jullie ALLEMAAL..het was gezellig...DANKJEWAAAL!

Veel respect voor alles wat jullie hebben weten te presteren.

Vanaf nu is het voor ons weer ouderwets...KARTONNEREN!

A.H.A.

